

Helsingborgsträff juli 2012

Som en tradition träffas vi i klubben några gånger varje sommar, förutom vid årsmötet som äger rum i slutet av augusti. Just för denna resa lockade Svenskt Sportvagnsmeeting's rally som äger rum på vägarna kring Helsingborg och med målgång på Ring Knutstorp.

Fredagen den 6 juli

Vi påbörjade vår resa mot Skåne och Helsingborg tidigt fredag morgon. I Sandviken sken solen och det var varmt och skönt... men ju längre söderut vi kom på vår resa desto mer mulet blev det. Efter lunchpaus i Jönköping var det dags att ta fram papper och handdukar... regnet öste ner! Så pass att motorcyklister stannat invid motorvägen mellan Jönköping och Värnamo. Snart var dock vägen torr igen och vi nådde resans mål prick 8 timmar efter vår avresa från Sandviken. Detta med tre stopp varav en lunchpaus.

Vi var 7 bilekipage som träffades vid Sundsgården strax söder om Helsingborg, vi från Sandviken, några från Stockholm med omnejd samt några från Sveriges västsida. Där stallade vi upp bilarna på en trygg plats, skyddade mot annalkande och utlovat regnväder.



På kvällen var det dags för turande, ett antal tur och retur mellan Helsingborg-Helsingör medan vi intog en god middag ombord på M/S Aurora. "Åka på tur" är både populärt och vanligt. För bara 34 kr och med middagsbokning får man åka båt i tre timmar. En liten shopping hann vi även med, både dryck och present hem till sonen. Det var dock svårt att göra sig hörd och dela året som gott sedan vi senast sågs, eller bara prata aktuella Indigo-frågor som vi alltid gör ... vårt bord var placerat precis mitt i en grabbig firmafest och de hade inga som helst problem med att göra sig hörda!

Efter en lång dag till färds som avslutats med god mat och dryck var det dags för att krypa till kojs på Sundsgården inför en förväntansfull sportvagnslördag.

Lördagen den 7 juli

Vi vaknade upp till en dimmig lördagsmorgon... och det förstod vi redan innan vi tog en titt ut genom fönstret, som vätte mot havet och Danmark – fartygen tutade med jämna mellanrum, och hade gjort så halva natten. En viss charm med havsljuden som står i stor kontrast mot den norrländska skogstystnaden som vi är vana vid. Nåväl, bilarna kläddes av regnkostymen och vi bar av mot startplatsen för dagens stora begivenhet, rallyt arrangerat av MSCC.



Vi samlades vid LaniBil för anmälan. Där anslöt en åttonde Indigo med Kåge Schildt vid ratten. Vi åkte i samlad trupp till starten, vid Biltema, Helsingborg. Sedan var det dags att följa roadbooken för att finna vår väg genom Skånes landskap.



Tävlingen, förutom att hitta efter en roadbook, bestod av två delar vilka genomfördes vid sex bemannade stationer:

- Praktiska prov, både bilkörningsrelaterade och andra prov blev vi utsatta för. Det var bl a prickkörning, med ögonbindel köra 10 m, ställa läskburkar på kant, gissa innehåll i en påse.
- Flervalsfrågor, totalt 18 stycken med för oss svåra frågor, exempelvis vilken dotter till en viss kung som bott på Sofiero, vad David Bowie egentligen heter. Och inte gick det att använda dagens mobila tekniker då sådana hjälpmedel ansågs som fusk... Bara att chansa – 1, X eller 2!

Samt besvara en utslagsfråga... ”Hur många starter och landningar genomfördes på Kastrup 2011?”. Vi gissade drygt 92 000 och trodde vi tog i. Vi var långt ifrån... rätt svar var drygt en kvarts miljon!



Markel listar ut innehåll i påse



Gälsings balanserar burkar



Erik Andersson svingar lasso

Dagens lunchuppehåll blev ett besök hos Schildts garage i Åstorp. Ett stort, fint garage med riktiga pärlor till racerbilar. Som lunchbord fick lyften tjäna och vi fick höra historien om Indigon som banracingbil av en vän till Kåge.

Vid lunchtid gav solen upp och regnet gjorde entré. Som tur var inga ösregn, utan ett irriterande smådroppande under resterande rallysträckning. Alla åtta Indigobilar nådde slutdestinationen Ring Knutstorp där vi ställde upp dem för beskådande, några i ett tält och några vid klubbens yta invid tältet. Som vanligt är många intresserade av bilen, allrahelst när motorhuven öppnas.



Två Indigo i VIP-tältet



Alltid intressant när motorhuven lyfts upp

Efter en rundvandring på racingbanan för att titta på de lopp som pågick och i depåerna var det dags för prisutdelning. Ett fint prisbord med bland annat presentkort från Biltema i olika valörer, olja, ratt, som tyvärr ingen av Indigoekipagen fick ta del av. Men roligt hade vi!

Vi i vår Indigo placerade oss inom övre tredjedelen i resultatlistan, mycket bra placering med tanke på att vi mest chansade på frågorna! Nöjda och glada gled vi genom det vackra Skånelandskapet, där min favorit är bokskogarna, tillbaka mot Sundsgården. Kvällens middag åt vi på Sundsgården där vi fick en god 3-rätters middag, denna gång i lugn och ro utan skrånande firmafirare.

Vädret var också med oss. Vi avnjöt öl och vin på verandan med utsikt över sundet i en skön kvällssol.



Utsikten från Sundsgården: Råå hamn på svenska sidan, och Helsingör på andra sidan sundet

Söndagen den 8 juli.

Efter en natt med skön sömn och god frukost sade vi hej då för denna gång och gänget spreds i sommar-Sverige. Några återvände till Ring Knutstorp, några mot besök hos vänner och för oss var det dags att åka norrut. Dock blev det inte raka vägen hemåt för oss – solen sken och Höganäs lockade med sin outlet. Och denna dag fick vi se den vackra strandpromenaden i Helsingborg som låg i tjock dimma när vi passerade på lördagen. Efter shopping och glass åkte vi på E4:an norrut och hade sol ända till Jönköping. Denna gång undkom vi skyfallet i just denna trakt, vägbanan var regnmärkt men vi hade sol och moln om vartannat ända till Avesta där vi kom i kapp regnet. Väl hemma på vår gata i Sandviken blev det brått att flytta vardagsbilen från garageuppfarten så vi kunde få in Indigon under tak. Så fort det blev bra väder igen, vilket inte varit så ofta denna sommar, fick bilen sig en riktig rengöring...



Välavänd och lortig...

... som snart är ren och fin igen.

Så var vi hemma efter ytterligare en skön Indigotripp. Alltid lika trevligt med dessa träffar! Ser fram emot nästa träff – årsmötet vid Lundsbrunns Kurort i augusti.

Vid pennan
Annica Hedberg
Juli 2012