



**Med Indigoklubben  
på  
Svenskt Sportvagnsmeeting  
4-6 juli 2014**

av  
**Lars-Erik Karlsson**



*Det var 5 bilar från Indigo-klubben som deltog, Åke och Katarina Hofström, Erik Karlsson och Kethy Remert, Kåge och Els-Mari Schildt, Per-Olof och Jeanette Gälsing samt Lars-Erik och Monica Karlsson*

De flesta av oss träffades redan fredag eftermiddag på Sundsgården strax utanför Helsingborg, där vi hade bokat rum och middag på kvällen.



Det blev en skön kväll med fint väder och trevligt sällskap. Vi hade mycket att prata om men för att orka med lördagens strapatser, avslutade vi kvällen vid 22.30-tiden.

Lördagen startade vi med frukost vid 8-tiden och åkte från Sundsgården vid 9-tiden. Rallyt startade från Mekonomen i Helsingborg.

Slingan var enligt uppgift i programmet ca 8,4 mil lång med 5 kontrollstationer.

Vid starten fick vi en karta som visade de olika kontrollstationerna. Kartan var dock lite svårtolkad, vilket gjorde att många fick en lite längre tur än de 8,4 milen, men det gjorde naturligtvis inget eftersom man då fick se mer av den fina miljön och dessutom fick njuta mer av bilturen. Eftersom tävlingen inte påverkades av hur lång tid man tog på sig (förutom GP-slingan), kunde man i lugn och ro även passa på att fika när man fann ett trevligt fik.

GP-slingan som skulle köras på tid, innebar att start och målgång var i Norra Vram och att slingan skulle köras med en medelhastighet av 44 km/tim. Det var hemliga tidkontroller utplacerade efter sträckan men tyvärr visade det sig att tidkontrollanterna hade svårt med kontrollen, så denna deltävling räknades inte med i tävlingen.

Första kontrollstationen var i Mörrarp och den andra kontrollen Norra Vram (utanför Bjuv). Vi fortsatte sedan till Gerdsholms Gods i närheten av Ekeby. Kontroll nr 4 var på Axelvolds Gods och kontroll 5 samt mål var på ring Knutstorp.



Vid kontrollerna var det olika moment som man skulle gå igenom bl.a att stapla klossar, köra runt utplacerade plastkrukor och lägga bollar i krukorna samtidigt som man körde runt på tid, tipsfrågor mm.



Efter att ha avverkat de fyra första kontrollerna kom vi till slutkontrollen som var ring Knutstorp, där man skulle lägga muttrar i ett kärl och hamna så nära vikten av ett smörpaket som möjligt där Per-Olof och Jeanette var de som lyckades bäst av oss.



På ring Knutstorp var det bannracing i många olika klasser såsom F2, F3, F Ford 2000 mm. Vi hittade en bra plats där vi kunde titta på tävlingen.

När alla var färdiga med sista kontrollen, var det prisutdelning men tyvärr var ingen i "Indigo-gänget" med bland pristagarna men Erik och Kethy bevistade prisutdelningen.



När vi lämnade Knutstorp, slog vi följe med P-O och Jeanette och åkte vackra småvägar norrut via Kågerud, Klippan, Eket, Våxtorp och mot Laholm enligt tips från Micael. Det var en fantastiskt fin "Indigo-väg" där vi bl.a passerade många vackra sjöar.



På vägen stannade vi och åt lunch på Laholms Golfkrog .

Maten var god, vädret var fint och trevligt sällskap.

Efter lunch drog vi oss norrut där våra vägar skildes, vi mot Göteborg och P-O och Jeanette mot Älvsjö.

Som avslutning vill jag säga att det var en fantastiskt skön, trevlig, rolig, härlig helg och kan rekommenderas till nästa år.