

# En tur runt Siljan 2011

---

## *Lördagen den 2 juli*

Det var en gråmulen lördagsförmiddag vi samlades i Falun för att starta en tur runt Siljan, Dalarna. Vår plan var att ta oss medurs runt Siljan samt Orsasjön. Vi tog av mot Leksand via Sågmyra för att få en glimt av Dalarnas djupa skogar och fantasiska röda stugbyar.

Vi som skulle upptäcka Siljan under helgen var Erik & Daga Andersson, P-O & Jeanette Gälsing, Gunnar & Eva Magnusson, Lars & Ulla Crammer samt Markel Andersson och Annica Hedberg.



*Fyra bilar samlades i Falun vid 10-tiden på lördagen och en femte bil mötte upp i Leksand*



*Mellan Sågmyra och Leksand*



*Klassiskt dalalandskap med symbol*

Första anhalt var Leksand, där även Crammers med sin gröna Indigo anslöt. Efter en liten promenad vid älven beslutade vi att fortsätta till Siljansnäs för en lunch på Bufflis Annas, Björkberget. En utsikt som förärats tre stjärnor i Guide Michelin! Och vi alla kan skriva under på denna vackra vy...



*Med vacker utsikt över dalalandskapet. Och bilarna väcker intresse oavsett vart vi kommer.*

Vi lämnade Siljansnäs och även för dagen de sista solstrålarna... resten av turen till Mora över Gesunda och Sollerön övergick till regn, som höll i resten av lördagen. Men inte deppade vi för det. När vi packat in bilarna i "regnskydd" vid Mora Hotell besökte vi Zorn Museum och fascinerades över Zorns skicklighet i flera konstekniker och storhet. Vi kan verkligen rekommendera ett besök! Resten av kvällen gick i det sociala tecknet – god mat & dryck samt intressanta diskussioner. Vi fick dessutom underhållning då det samma dag var det stora motorevenemanget "Big Lake Run" och under vår middag på Mora Hotell's veranda satt vi på första parkett.



*Samling inför middagen på Mora Hotell's veranda*

## *Söndagen den 3 juli*

Innan vi lämnade Mora måste vi givetvis föreviga oss vid den klassiska symbolen ”Vasaloppsmålet”



*Två svenska symboler: en för vintersport och en (eller snarare fem) för sommarnjutning*

Vår resa fortsatte med en tur runt Orsasjön i regntunga moln, men vår förhoppning var att få lite sol senare under dagen. Åker man runt Siljan är nästa stopp på vår tur given... Nusnäs och tillverkning av dalahästar.



*Och ytterligare en klassisk svensk symbol – äkta dalahästar, passar fint ihop med dessa hästkrafter*

Vi lämnade dalahästarnas Mecka för en avstickare till Dalhalla och tar oss till nästa anhalt som är Rättvik med sin långa träpir – den längsta insjöpiren i Sverige med sina 628 m. En välbehövlig promenad för oss efter några härliga Indigomil. Vår sista anhalt var Vidablick, en höjd med ännu en fantastisk utsikt över Siljan och Dalaskogarna.



*Vidablick utkikstorn....*



*.... Och utsikten därifrån*

Vid pennan  
Annica Hedberg  
Juli 2011